

Pelgrimsroute 3: Shintoïsme

Start- en eindpunt: Willibrordusstraat Riethoven, ter hoogte van huisnr 2 en de kiosk (er zijn daar een aantal parkeerplaatsen)

Lengte route: 8 km

Bewegwijzering: Laat de kerk achter je en loop verder door de Willibrordusstraat (het eerste gele pijltje zie je op de lantaarnpaal bij huisnr 9a) naar knooppunt 23, dan 24, 27, 28, 29, 23 en weer terug naar de parkeerplaats.

Achtergrondinformatie symbool Shintoïsme:



'Alle dingen zijn bezielde, de mensen, dieren, planten, zeeën, bergen en alle hemellichamen.'

De oudste bronnen van het **shintoïsme** of shinto dateren uit 712 en 720 v.Chr. Het is de oorspronkelijke religie van Japan. In het Shintoïsme worden zogeheten Kami (natuurgeesten) aanbeden. Kami is het Japanse woord voor godheid en staat voor "onzichtbare spirituele geesten en krachten en 'dat wat is verborgen". Shinto wordt geschreven met het Chinese karakter Shen, dat geest betekent. Het shintoïsme betekent dus De weg of De loop van de Shen.

Kenmerkend voor het shintoïsme is de grote liefde en eerbied voor de natuur. Een waterval, de maan of een apart gevormde steen kunnen voor een Kami gehouden worden. Hetzelfde geldt voor charismatische personen en voor meer abstracte verschijnselen zoals groei en vruchtbaarheid. Kami worden vooral vereerd in openbare heiligdommen, maar ook wel in kleine privé-heiligdommen, die soms slechts bestaan uit een hoge plank met enkele rituele objecten. Sommige van deze heiligdommen, oftewel Jinja, zijn grote tempels, maar vaak zijn het kleine gebouwen in de karakteristieke Japanse stijl. Opvallend zijn de vele, vaak oranje, Tori's (zie symbool), poorten waar je onderdoor loopt om het wereldse leven achter je te laten voordat je het heiligdom betreedt.

Shinto heeft geen stichter. Het is een levensstijl. Shinto heeft principes die door volgelingen nageleefd moeten worden, maar kent geen geboden. Shinto geschriften bestaan vooral uit volksverhalen en politieke verwijzingen en Japanse mythen. De officiële boeken van shinto zijn Kojiki, Kroniek van oude zaken, en Nihonshoki, de Kronieken van Japan.

In het midden van de 6^e eeuw kreeg het Boeddhisme, vanuit China, vaste voet aan de grond in Japan en mengde zich met het shintoïsme. Pas in de 18^e eeuw kwam er een sterke reactie op gang om het zuivere shinto weer te doen herleven

Nederland kent één Shinto tempel, in Amsterdam, waarin Shinto meester Paul de Leeuw ceremonies voor Japanse bedrijven organiseert. Zelf ben ik in Japan geweest en geraakt door de rust van de vele Shinto tempels en de vele mensen die daar regelmatig om hulp komen vragen, zonder dat zij zich religieus noemen. Voor mij is dat de kracht van onze gedachten.

Routekaart:



Overweging:

Deze route leent zich goed om de bezieling van alle dingen die je tegenkomt in je op te nemen. Voel de sfeer van de huizen en boerderijen, de bomen, de bossen, maar ook van het Maria kapelletje en het hooihuiske dat je onderweg tegenkomt. In het Shintoïsme is alles beziend. Alles heeft een goddelijke kern. Alles kan betekenis voor je hebben. Die geef je er zelf aan. Je kunt bidden bij een kapelletje, je kunt een boom omarmen en de energie voelen, je kunt de zuurstof in de bossen inademen en je longen laten vullen. Alles is goddelijk en met elkaar verbonden. Niets staat los van elkaar. Laat je er in opnemen.

Bijzondere plekken:

Aan het einde van de Willibrordusstraat staat de boerderij van Jan en Anneke Tutelaars, een van de oudste boerderijen en ook een van de weinigen in de dorpskern.

Langs het Heiereind passeer je veel (oude) woningen/boerderijen en ook een struisvogelboerderij en camping.

Aangekomen bij het Eind staat tegenover huisnr 4 een mooie Maria kapel om even bij te vertoeven. Naast de kapel vind je een van de Hooihuiskes waarin enthousiaste agrarische ondernemers een kijkje geven in hun bedrijf.

Geniet ervan!